

De Halse Geus

Driemaandelijks vrijzinnig humanistische nieuwsbrief en activiteitenkalender voor Halle en omstreken

Juli-augustus-september 2014 [25]



Edito



Beste lezer,

Ook tijdens de vakantie maanden staat de deur van ons huisvandeMens open, van 9u tot 16u30. Altijd welkom voor een babbel of een bezoek aan onze bibliotheek.

Geniet van de zomer!

Tamara, Stijn en Isabelle

Team huisvandeMens Halle

Molenborre 28/02, 1500 Halle

T 02/383 10 50 – F 02/383 10 51

E Halle@deMens.nu

www.VlaamsBrabant-deMens.nu

www.deMens.nu





De Halse Geus

Inhoud:

OVM Halle.....	4
- Feest Vrijzinnige Jeugd Halle	4-8
HVV Pajottenland.....	9
- BBQ	9
- De Einstein-Cup Quiz	9
Platform Levensbeschouwing Halle	10
- Terugblik op het verkiezingsdebat	10
- Kennismaking met boeddhisme.....	11
HUJO	12
- Jongeren Eerst!	12
- Regiotteams!	13
- Ga met HUJO op julivakantie	14
Met een gerust hart op vakantie: inbraakpreventie en energiebesparen.....	14
Activiteitenkalender	16

Auteurs:

**Kurt Geeraerts, Eline Lowier, Laurent Persoons,
Isabelle Rombauts** (eindredactie), **Jart Voortman**

Onder auspiciën van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw

OVM HALLE

Feest Vrijzinnige Jeugd Halle, zaterdag 3 mei

De oudervereniging voor moraal Halle is opgericht om een band te smeden tussen ouders, grootouders, leerkrachten, leerlingen en iedereen die begaan is met de lessen niet-confessionele zedenleer in het GO! van de Vlaamse Gemeenschap en het Gemeentelijk onderwijs in onze streek. De twee grootste jaarlijkse activiteiten zijn: het Feest van de Vrijzinnige Jeugd voor 12-jarigen om de overgang naar volwassenheid te vieren en de jeugdvakantie in de Ardennen tijdens de kerstvakantie. Meer info vind je op www.ovmhalle.be.



'Give Peace a Chance!'

Zo'n 102 feestelingen leefden al enkele maanden toe naar hun grote dag. En zaterdag 3 mei was het dan eindelijk zo ver: het Feest Vrijzinnige Jeugd in Halle!

De feestelijke dag startte al zeer vroeg, want om 9u30 was het verzamelen geblazen in CC 't Vondel. De hele voormiddag namen de feestelingen deel aan drie workshops: T-shirts beschilderen, een quiz

rond Wereldoorlog I en een eigen canvas met klaprozen maken. De ene prachtige creatie na de andere!

Na een lekker middagmaal was het tijd om de beentjes te strekken. Letterlijk, want er werden heel wat moeilijke dansjes ingeoefend voor de plechtigheid.



Terwijl ouders, familieleden, vrienden en sympathisanten vol spanning wachtten in de inkomhal, werden de laatste afspraken gemaakt en verstopten alle feestelingen zich boven. En dan was het tijd voor de plechtigheid, waarin Kurt Geeraerts het thema van dit 39ste feest toelichtte:

Plechtigheid

Op 28 juni 1914 schoot de Servische nationalist Gavrilo Princip in Sarajevo de Oostenrijks-Hongaarse kroonprins Franz Ferdinand dood. Tegen het einde van het jaar zat heel Europa in de wurggreep van een moorddadige oorlog. In de vele geschiedenisboeken die nu op tafel liggen van de boekhandels kan je lezen dat alle grote Europese mogendheden boter op hun hoofd hadden. Ze sukkelden al decennialang van de ene crisis in de andere. Alle landen hielden voortdurend rekening met oorlog. Ze stelden geheime aanvalsplannen op, ze wantrouwden en bedreigden elkaar

naar hartenlust. Duitsland was de hoofdverantwoordelijke. Niet dat keizer Wilhelm II Europa graag in een vuurzee wilde verschroeien, hij dacht oprecht dat ze de oorlog gewoon gingen winnen. Helaas, na vier jaar lag Europa letterlijk en figuurlijk in puin en sneuvelde maar liefst 9 miljoen soldaten. We zwijgen dan nog over het veelvoud aan gewonden en vluchtelingen. Op 11 november 1918 was er eindelijk vrede. Spijtig genoeg stortte Duitsland Europa voor de tweede keer in een catastrofe; op 1 september 1939 viel de Führer Polen binnen.



Tot vandaag vechten mensen in oorlogen. Het blijkt voor sommigen nog steeds de beste manier te zijn om een conflict op te lossen. Zijn die wereldoorlogen dan zinloos geweest? Zijn de bijhorende wapenstilstanden dan een maat voor niks gebleken? Wel, kijk rondom u, zijn we in België aan het vechten?



Ik hoor geen wapengekletter, ik zie geen kruitdampen, ik ruik geen rottende lijken in de gracht. Hier toch niet. Wij hebben er iets van geleerd. Was dat ook maar zo in recente oorlogsgebieden zoals Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Oekraïne.

Is de mens van nature gewelddadig? Wordt de wilde natuur van de mens moeizaam in bedwang gehouden door morele regels? Is de beschaving een laagje vernis dat gemakkelijk kan weggekrabd worden? Of is het net andersom? Zijn wij van nature geweldloos. Is de natuurlijke staat van de mens er een van evenwicht, en dus vrede? Het levert soms boeiende gesprekken op aan de toog en op familiefeesten, en natuurlijk ook in de lessen zedenleer. De leerkrachten van jullie kinderen hebben in hun lessen zeker geprobeerd om samen op zoek te gaan naar de nuance en naar de complexiteit van conflicten. Hoe werk je aan vrede? Het begint bij jezelf.

Kan je omgaan met meningsverschillen? Of ben je zo overtuigd van je eigen gelijk dat je perse je eigen ideeën wil doordrijven zonder rekening te houden met de nare gevolgen voor de ander? Jullie kinderen leerden in de lessen zedenleer dat het goed is om voor de eigen mening uit te komen, op voorwaarde dat er ook geluisterd wordt naar de tegenargumenten van de andere leerlingen.

In vredesopvoeding en opvoeding in het algemeen, moedigen we het best onze kinderen aan om vragen te stellen. Alleen zo word je kritisch. Dat is nodig om berichten uit de krant en op tv en zeker op internet, te kunnen plaatsen en begrijpen.

Wij kozen om vandaag de song 'Give Peace a Chance' van John Lennon centraal te stellen. Het is een klassieker, maar in de eerste plaats populair in de vroege jaren 1970 in de vredesbeweging, ongetwijfeld omdat de boodschap even



simpel als belangrijk is: geef vrede een kans. Dat geldt niet alleen voor regeringen in internationale conflicten, maar ook voor ieder van ons.

Wij voorzien onmiddellijk een plechtigheid, en straks zien we mekaar terug op de receptie. Maar nu eerst... het podium aan de pubers!

Kurt Geeraerts
voorzitter OVM Halle

En ze deden dat fantastisch, de nieuwe volwassenen! Dansen, zingen, praten over vrede en hun zedenleerervaringen... En natuurlijk ook de vrijzinnige waarden verduidelijken aan de hand van de fakkel:

DE FAKKEL IS ONS SYMBOOL!

Ik ben de WIJSHEID, de wijsheid die je bekomt door te zoeken, te zoeken naar wat waar is;

en ik ben de KRACHT, niet de kracht om geweld te plegen, maar de wilskracht om het goede te doen; en als ik dan zoek naar de waarheid en al mijn krachten bundel om het goede te doen?

Dan is er nog de SCHOONHEID, niet de uiterlijke schoonheid, maar de innerlijke, die je vindt wanneer je bouwt aan jezelf en aan de gemeenschap.



Ook ik sprak de feestelingen toe namens het huisvandeMens:

“Dit feest staat in het teken van ‘vrede’. Vrede, als tegenhanger voor oorlog. Vrede in de wereld, in ons land, maar ook in onszelf. Dat betekent geen ruzie maken met je ouders, je broer of zus wat minder plagen en klasgenootjes niet pesten. Het betekent ook jezelf graag zien, in evenwicht zijn met wie je bent, wie je wil zijn en waar je naartoe wil. Jullie kunnen nu stilaan je eigen keuzes maken. Tof! Maar ook wel een beetje eng...

Want het zal niet altijd makkelijk zijn. Tiener zijn betekent dat je iemand tussenin bent, met je eigen zorgen. Soms zie je het einde nog niet, en ben je het begin al kwijt. We wensen dat je de kracht in jezelf zal vinden om hiermee om te gaan. Weet dat je er ook niet alleen voor staat: zoek bondgenoten en vraag tips of raad aan vrienden, je ouders en andere mensen die om je geven.

En liefste ouders, als ze beginnen puberen en de strijd aangaan, roep dan af en toe eens een wapenstilstand in.

Leer hen dat je niets oplost met geweld, maar wel met liefde. Al zijn ze al een stuk volwassen, ook dan kunnen ze een knuffel of letterlijke verzoening best gebruiken. Je kan natuurlijk ook onderhandelen, maar dat weten jullie feestelingen waarschijnlijk maar al te goed :-).

Lieve feestelingen, mijn collega's van het huisvandeMens en ik wensen jullie alvast veel succes bij het invullen van jullie toekomst. En ik hoop van harte dat dat in vrede kan met jezelf en wereld rond jullie.

Daarna volgden de naamafroeping van alle feestelingen, de cadeautjes en natuurlijk ook de receptie. Nogmaals een dikke proficiat aan alle feestelingen, en zeker ook aan alle leerkrachten om opnieuw een fantastisch feest in elkaar te steken!

Isabelle Rombauts
vrijzinnig humanistisch consulent



HVV PAJOTTENLAND

HVV Pajottenland is een lokale afdeling van de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging. Jaarlijks organiseren ze heel wat socioculturele activiteiten. Meer info vind je op www.bloggen.be/hvvpajottenland.

BBQ



De ingrediënten zijn intussen bekend: mooi weer, goedgegumuste mensen met vakantie verhalen, lekker eten en drinken. We hopen jullie dan ook talrijk te mogen verwelkomen.

Prijs (drank inbegrepen): volwassenen 30 euro, kinderen tot 17 jaar 15 euro, kinderen jonger dan 10 jaar tafelen gratis.

Zaterdag 30 augustus – 15u – Kasteel La Motte

De Einstein-Cup Quiz/Back to School (deel 2)

Als je deel 1 overleefde in 2012 dan ben je zeker klaar voor deel 2.

Hoe goed is het gesteld met je 'algemene kennis'? Als je nu terug naar school zou gaan, haal je dan nog je A-attest, of blijf je nadien samen met ons zitten aan de bar?

Overleef je de schoolher-vorming? Is je spelling noch Korrekt of ken je alleen nog SMS taal? Ken je het verschil tussen Facebook en Spotify? Kan je nog een toonladder op een blokfluit spelen? Ken je het Onze Vader nog uit het hoofd? Waar ligt Honduras? Is your tailor really rich? Wat is de kleinste kubus die je rond een bol met straal X kan plaatsen?

Als je denkt dat je deze vragen aan kan, schrijf je dan nu in voor onze kwis! We zoeken teams van 4-6 personen, maar als je alleen komt, regelen we wel iets.

Deelname aan de quiz bedraagt 10 euro per ploeg, iedereen neemt een prijs mee naar huis. Denk eraan: plezier maken tijdens deze kwis is belangrijker dan winnen.



Vrijdag 26 september – 20u – Kasteel La Motte

PLATFORM LEVENSBESCHOUWING HALLE

Terugblik op het verkiezingsdebat

Het Platform Levensbeschouwing Halle werd in 2009 opgericht met als doel vanuit verscheidene levensbeschouwingen met mekaar in gesprek te gaan. Jaarlijks organiseren ze een drietal activiteiten rond diverse thema's. Meer info kan je verkrijgen via plhalle@hotmail.com.



Op 7 mei organiseerde PL Halle een verkiezingsdebat in de raadszaal. Voor ons doen was het een groot project om dit te realiseren. Wat betreft de publiciteit werden er extra inspanningen gedaan zoals een interview bij Radio Victoria.

Wat betreft de drankjes moesten we meer zelf organiseren dan anders, bovendien moesten we met een grotere opkomst rekening houden. Samen met de plaatselijke vertegenwoordigers van vijf politieke partijen (CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en SP.A) stelden we de globale opzet van de avond vast en kozen we vijf onderwerpen: Europa, gezondmaking van de economie, confederalisme, onderwijs en duurzaamheid. Ook jongeren van de politieke partijen werden betrokken in het debat.

Er werd besloten om geen pauze te nemen en de avond vroeg te laten eindigen, zodat iedereen nog in de gelegenheid zou zijn om iemand aan te schieten.

Op de avond zelf bleken er gelukkig vele belangstellenden te zijn. Er zaten 78 mensen in de raadszaal. Bij bepaalde onderwerpen 'gezondmaking van de economie' en 'confederalisme' ontstond een heftig debat. Maar de timing werd bewaakt, waardoor er nog ruimschoots de tijd was om onder het genot van een drankje het debat voort te zetten.

Een geslaagde avond!

Jart Voortman
voorzitter PL Halle

Kennismaking met boeddhisme

Op zaterdagen 27 september en 4 oktober organiseren we een kennismaking met het boeddhisme.

Het programma bestaat uit twee onderdelen:

- **Vertoning van de kortfilm 'The Regarder of Sounds' over mededogen in het boeddhisme met een toelichting door Konrad Maquestieau, de filmmaker.**
- **Een kennismaking met meditatie zoals die gepraktiseerd wordt in het zenboeddhisme**

Deze kennismaking met het boeddhisme gaat tweemaal door, op zaterdag 27 september en zaterdag 4 oktober, telkens van 15u tot 17u in de Dojo in Halle (Edingsesteenweg 455-457). De sessie is gratis, maar deelname is beperkt. Reservatie is dan ook verplicht via plhalle@hotmail.com.



**Zaterdag 27 of 4 oktober – van 15u tot 17u –
Edingsesteenweg 455-457, Halle**

Jongeren Eerst!

Hujo is een vrijzinnig humanistische en landelijk erkende jeugdvereniging en een koepel voor een 20-tal onafhankelijke lokale groepen en initiatieven in Vlaanderen en Brussel, die gedragen wordt door enthousiaste vrijwilligers. Hujo organiseert lokaal, regionaal en landelijk activiteiten, vakanties, vorming en maatschappelijke sensibiliseringsacties voor kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar. Hujo motiveert en ondersteunt kinderen en jongeren om zelf initiatief te nemen, door hen vrijheid en inspraak te geven. Door te werken rond sociale en ecologische thema's worden kinderen en jongeren bij Hujo gestimuleerd om kritisch te denken. Hujo wil zo een bijdrage leveren aan het mondig maken van kinderen en jongeren en hen stimuleren om respect te hebben voor en verantwoor-

delijkheid op te nemen tegenover mens, natuur en cultuur.

Daarnaast zet Hujo zich actief in om de doelstellingen van Jongeren Eerst!, een onderdeel uit het strategisch plan van deMens.nu, te verwezenlijken door:

- **De samenwerking met partners (zoals bijvoorbeeld WLE – Digimores, huizen-vandeMens, HWV en andere) te versterken.**
- **Dienstbaar te zijn: op vraag van partners en geïnteresseerden bieden we ondersteuning voor jongeren-initiatieven via samenwerking, educatief spelmateriaal, expertise, vormingen op maat, ...**
- **Te streven naar een betere ondersteuning van activiteiten van partners (bijvoorbeeld de lentefeesten en FVJ's van OVM's, de debatwedstrijd van WLE – Digimores).**
- **Het uitbouwen van Regioteams!**



Regioteams!

Hujo gelooft sterk in de mens en zeker in de jongeren. Met de regioteams willen we jongeren de kans bieden zelf invulling te geven aan het vrijzinnige jongerenaanbod in hun eigen streek!

Regioteams zijn kleine groepjes van gemotiveerde vrijzinnigen die in hun streek educatieve vrijetijdsactiviteiten en projecten voor kinderen en jongeren ontwikkelen en organiseren met de bedoeling jongeren ertoe aan te zetten kritisch na te denken over maatschappelijke fenomenen en hun eigen verantwoordelijkheid daartegenover te nemen. Deze groepjes bestaan bij voorkeur uit jongeren tussen 16 en 35 jaar. Deze regioteams kunnen partners uit het vrijzinnig netwerk ondersteunen in het organiseren of ontwikkelen van sociaal-culturele activiteiten, of zelf activiteiten en projecten ontwikkelen en aanbieden.

Voor de regioteams trachten we jongeren aan te spreken die nog niet of weinig actief waren binnen de georganiseerde vrijzinnigheid. We laten adolescenten en jongvolwassenen vrijzinnig humanistisch geïnspireerde activiteiten en projecten voor kinderen en jongeren ondersteunen en ontwikkelen, in samenwerking met lokale of provinciale vrijzinnige humanistische verenigingen.



Op die manier kunnen ze op een laagdrempelige manier kennis maken met de georganiseerde vrijzinnigheid. We hopen zo de jongeren te enthousiasmeren voor het vrijzinnig humanisme en hen warm te maken om later zelf de fakkel over te nemen in diverse vrijzinnige verenigingen.

Wil je meer weten over deze regioteams, dan kan je surfen naar www.hujo.be/regionaal of een mailtje sturen naar Eline@hujo.be. Telefonisch kan je contact opnemen met Eline Lowier via het nummer 0487/90.70.48.

Eline Lowier
regionaal medewerker Hujo

GA MET HUJO OP JULIVAKANTIE!

REIZEN, SPELEN EN ZANDKASTELEN



Wist je dat er kinderen zijn die **INSECTEN** eten? En kinderen die **OP HET WATER WONEN**? Deze julivakantie maken jij en Snoeter kennis met de **VERRASSENDSTE FIGUREN!** In ons huis verstoppt in de **DUINEN** en met de **ZEE VLAKBIJ** nodigen we de **VERBAZINGWEKKENDSTE MENSEN** uit de wereld uit.

Zij vertellen je hoe ze eten, slapen en vooral **SPELEN**. En dan is het jouw beurt! Jij toont hen hoe jij **GRAAFT, SPETTERT EN RAVOT** aan zee en in de duinen.

Maak je borst al maar nat en leg je **ZWEMPAK** klaar!

6-9
JAAR

📍 De Sloep, Oostduinkerke 📅 31 11 tot 16 juli 💰 € 175, €160 ^{2E KIND} €150 ^{3E KIND} 🕒 afspraak 17u, huiswaarts 18u

ZIN IN EEN ZOMERS DUINENAVONTUUR? SCHRIJF JE IN OP HUJO.BE/ZANDKASTELEN



GA MET HUJO OP JULIVAKANTIE!

REIS ROND DE WERELD IN 80 UREN



Ben jij al in het **BUITENLAND** geweest? Heb je daar gezien hoe mensen eten, hoe ze zich **KLEDEN**, er **WONEN** en **SPELEN**?

Hujo brengt deze week speciaal voor jou het **BUITENLAND NAAR DE DUINEN**. We eten met stokjes als **CHINEZEN** en verkleed ons in een regenboog van kleuren zoals **SPANJAARDEN**. Tussendoor beleven we de gekste **ZANDERIGE** en natte **AVONTUREN** aan zee.

Ben jij klaar voor deze **KNOTSGEKKE REIS** in de **ZON** en aan **ZEE**? Trek dan snel je zwempak aan en kom met ons mee!

10-12
JAAR

📍 De Sloep, Oostduinkerke 📅 31 11 tot 16 juli 💰 € 175, €160 ^{2E KIND} €150 ^{3E KIND} 🕒 afspraak 17u, huiswaarts 18u

ZIN IN EEN BUITENLANDVAKANTIE AAN ZEE? SCHRIJF JE IN OP HUJO.BE/WERELDREIS

We wensen jullie van harte een fijne vakantie toe, hopelijk zit daar ook een uitstapje of ver(de)re reis bij. In dat geval komen tips om een inbraak te voorkomen en energie te besparen zeker van pas, met dank aan Laurent Persoons voor de inzending!

Met een gerust hart op vakantie: inbraakpreventie en energiebesparen

Een dagje aan zee of enkele weken genieten van welverdiende rust en ontspanning aan het strand of in de bergen. Leegstaande huizen zijn tijdens de vakantieperiode helaas een gemakkelijke prooi voor dieven: ze kunnen ongestoord hun gang gaan en hoeven niet bang te zijn dat iemand hen zal betrappen. Maar ook voor je energieverbruik kan je je beschermen. Ik geef je hieronder een paar tips.

Voorkomen is beter dan genezen



Om een inbraak te voorkomen, geef je best je woning geen onbewoonde indruk. Vraag bureu of familie je brievenbus leeg te maken en je rolluiken

's morgens op te trekken en 's avonds neer te laten. Probeer ook je tuin te onderhouden voor je vertrekt en vraag iemand om het gras te maaien als je langer afwezig bent. Laat geen materiaal achter in de tuin zoals ladder, tuingerief,... Dit zijn handige instrumenten om een woning binnen te dringen.

Zorg dat alle ramen en deuren goed vastzitten. Klem een schuifdeur met een houten lat, plaats op kelderramen extra beveiligingen en gebruik ze. Leg vooral geen sleutel in een bloempot of onder de mat. Vermijd een briefje aan de deur en zet geen afwezigheidsboodschap op je antwoordapparaat. Ook sociale netwerken zoals facebook zijn niet zo onschuldig. Wacht liever tot je van zee terug bent om je gezellige dag te beschrijven! Maak die opmerking ook aan je kinderen.

Bewaar waardevolle spullen op een veilige plaats (bijvoorbeeld in een bankkluis) en schrijf je vindplaats niet op een briefje. Barkast, commodekast, vestiaire, keuken en slaapkamers worden altijd doorzocht.

Hou je verbruik beperkt

Is het nodig de klokradio, frigo, tv-decoder en andere energieverbruikers te laten opstaan? Zeker indien je twee frigo's gebruikt, is het nuttig eentje uit te schakelen. Hou rekening met de gevolgen van een bliksemingslag en sluit ongebruikte toestellen af van het netwerk, zelfs als ze niet in werking zijn.

Sluit je hoofdkraan af, niet alleen om waterlekken te vermijden, maar een lopende wc of lekkende kraan kosten heel wat geld en het is milieuvriendelijker.



Je kan je regenwaterpomp uitschakelen of als je toch regenwater nodig hebt de kraan van je wasmachine dichtdraaien (als je op regenwater wast).

Enkele laatste tips

Geef je bureu of familie je polisgegevens van brand- en/of reisverzekering, daarin is soms een klusjesdienst inbegrepen die eventuele schade snel kan repareren. Geef aan de politie door dat je op reis bent, in sommige gemeente beschikken ze over een patrouille om regelmatig te komen kijken (meestal dagelijks op verschillende tijdstippen). Je kan ook vragen om een agent van de dienst diefstalpreventie te laten langskomen om je woning voor je vertrek te inspecteren op zwakke punten.

Laurent Persoons

Activiteitenkalender vrijzinnig Halle: juli-augustus-september 2014

ACTIVITEIT	DATUM	UUR	PLAATS	ORGANISATIE	INFO & RESERVATIE
Reizen, spelen en strandkastelen Hujo vakantie voor 6-9 jaar	11 tot 16 juli	/	De Sloep, Oostduinkerke	Hujo	www.hujo.be/zandkastelen
Reis rond de wereld in 80 uren	11 tot 16 juli	/	De Sloep, Oostduinkerke	Hujo	www.hujo.be/wereldreis
HW Pajottenland BBQ	Za 30 aug	15u	Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle	HVV Pajottenland	Bob.trenson@skynet.be of 02/452 67 76
Nieuwe inzichten in de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa Dr. Liv Vermeulen	Ma 1 sep	15u	Dienstenctrum De Boomgaard, Sint-Genesius-Rode	UPV Zoniën-West	anniedeheegher@telenet.be of 02/305 66 02
De Einstein-Cup Quiz/ Back to school (deel 2)	Vrij 26 sep	20u	Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle	HVV Pajottenland	hwvpajottenland@yahoo.co.uk
Kennismaking met boeddhisme	Za 27 sep	15u	Edingssesteenweg 455-457, Halle	PL Halle	plhalle@hotmail.com of 02/358 57 29
Kennismaking met boeddhisme	Za 4 okt	15u	Edingssesteenweg 455-457, Halle	PL Halle	plhalle@hotmail.com of 02/358 57 29

Bekijk deze activiteiten ook op onze website **www.VlaamsBrabant-deMens.nu!** Je vindt er een overzicht van vrijzinnige activiteiten in Vlaams-Brabant, informatie over vrijzinnige organisaties in onze provincie en foto's van voorbije activiteiten.

Heb je de Halse Geus voor het eerst in handen en wens je deze driemaandelijke vrijzinnige nieuwsbrief (gratis) te blijven ontvangen?
Geef ons je gegevens door per mail (halle@deMens.nu) of via telefoon (02/383 10 50)!

Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, laat het ons weten en we verwijderen je gegevens uit onze mailinglijst.